



Stichting Nativitas

Secretariaat: Lies Dinmissen -Wanten,
Gebroeders Douvenstraat 18, 5961 DR Horst, tel. 077-3983493
e-mail: thdin@kpnmail.nl
Website: www.kinderenvanflores.nl

Nieuwsbrief mei 2016

Brief van mama België.

Ik vernam zojuist dat onze stichting in Nederland bezig is met het klaarmaken van de nieuwsbrief. En nu haast ik mij en hoop



dat er nog voor mij een plaatsje vrij is en ik zo met u allen contact kan nemen.

Iedereen zal wel weten dat ik voor een drietal maanden verlof nam in België <http://www.dekinderenvanflores.be> Ook dat ik voor een driedaags bezoek in Nederland was. Natuurlijk dat ik in zo'n korte tijd niet iedereen kon ontmoeten. Daarom dit schrijven maar.



Vooreerst wil ik iedereen bedanken voor de vele steun en hulp die we in het voorbije jaar 2015 mochten ontvangen. Onze familie Nativitas is in 2015 ook weer

gegroeid met 66 kinderen die in een van de 6 kindertehuizen geholpen werden. Vanaf oktober 1975 tot en met 31 December 2015 werden in onze kindertehuizen reeds 4.268 kinderen geholpen. Zonder de hulp die we van u krijgen zouden we dit werk onmogelijk kunnen doen. We hebben gemiddeld 150 kinderen in onze tehuizen te verzorgen. Daarnaast verblijven ook nog zo'n 50 tal pleegmoeders en personeel



die zorg dragen voor de kinderen maar ook in het kindertehuis wonen. Alles bij elkaar een zeer grote familie waarvoor dagelijks moet gezorgd worden. Maar toch hebben we het jaar weer kunnen afronden en waren alle rekeningen voor voeding kledij schoolgeld medische zorgen en onderhoudskosten van de gebouwen betaald. We danken iedereen die ons een handje kwam toesteken, zodat we dat allemaal konden realiseren. We hopen dat we in de toekomst verder op uw steun mogen rekenen. Met Pak Theo en ibu Lies Dinnissen hebben we vaak contact en van hen krijgen we ook elk jaar een bezoek. Ik laat aan hen de vrijheid om u te vertellen hoe alles hier gaat en staat en loopt en zeilt. Maar... ik kan het u wel zeggen: WE

DOEN NAARSTIG VOORT AAN WAT WE BEGONNEN EN WAAR WE NOG STEEDS MEE BEZIG ZIJN. We danken langs deze weg Mr Dinnissen en de staf van Stichting Nativitas <http://www.kinderenvanflores.nl>, alsook de directie leerkrachten en leerlingen van het Citaverde college die ieder jaar het voor mekaar krijgen om een project voor onze kinderen te realiseren. Ook hartelijk dank aan stichting Harapan en aan de missiewerkgroep onder leiding van Mr. en Mevr. Hans Schouten. Ook zij waren in hun parochie Rotterdam in het voorbij



jaar voor ons weer zeer actief en lieten de sporen van hun acties zichtbaar bij ons achter. En niet te vergeten Wilde Ganzen. Maar ook aan allen die ons werk steunden zonder meer bepaald een project als doel te hebben willen we zeer hartelijk danken. Het is de steun van de vele kleine giften van jullie allemaal die ons helpen bij het werk en de zorg voor onze kinderen. Wij doen ons best om de financiële steun 100 % goed te gebruiken. En verder bidden we met onze kinderen voor jullie allemaal en hopen dat je van Onze Lieve Heer uw hulp in het honderdvoud terug moogt krijgen. Wij bidden en danken daarvoor.

We hopen dat deze nieuwsbrief u weer een hart onder de riem steekt, (ik weet niet of deze uitdrukking juist is) om verder met ons samen te werken en zeggen alvast: "Tot een volgend schrijven".

Genegen en in naam van heel onze grote familie NATIVITAS FLORES

Colson Marie Jeanne

Ziektekosten

Al meerdere malen is de belabberde toestand van de gezondheidszorg c.q. het

ontbreken hiervan aan de orde geweest in deze nieuwsbrief. De laatste keer kon ik u melden dat naar aanleiding van een emotionele toespraak van Grasi tijdens de jubileumviering van het 40 jarig verblijf van mama België, de bupati hulp toezegde voor de zieke kinderen. In haar laatste mail schrijft mama België hierover:

.... en ondertussen werkt onze stichting



Nativitas Horst zich moe om het nodige kapitaal bij elkaar te krijgen, zodat we verder voor de kinderen kunnen zorgen voor kledij, geneeskundige zorgen, voeding, schoolgeld, enz. Maar ook in

Indonesia, sinds de komst van de nieuwe president Jokowi, roert er iets. Er werden al enkele bijeenkomsten voor de sociale sector georganiseerd. Het ziet er naar uit dat President Jokowi hart heeft voor de kleine man en dus zeker voor kinderen die in een kindertehuis verblijven. Momenteel is ons personeel heel hard bezig met het registreren van onze kinderen en te zorgen dat ze in het bezit zijn van een geboortacte. Zeker 90 % van de kinderen die in een van onze kindertehuizen verblijven staan alleen geregistreerd in het registerboek van het kindertehuis en nergens anders. Meestal weet niemand van hun bestaan af. En zonder geboortacte kunnen ze later niet op school, ook niet genieten van een ziekenfonds. Kunnen geen spaarrekening in de bank openen kunnen als volwassen geen identiteitskaart bekomen en ook niet trouwen. Het is dus van heel groot belang dat ieder kind zo rap mogelijk in het bezit komt van een geboortacte. Een heel moeilijk werk voor ons personeel, omdat we van sommige kinderen soms niet weten wie de vader of moeder is, soms geen geboortedatum bekend is en vaak ook niet de plaats waar het kind geboren is. In de



toekomst zal dat haast nooit meer voorkomen, gezien de gevolgen die daaraan verbonden zijn zo nadelig zijn.

Speculaasactie 2015/2016.

We hadden ons in 2015/2016 voorgenomen om het kindertehuis in Nebe te renoveren. Dit tehuis werd in 1989 opgericht en was dringend aan renovatie



toe. De renovatie werd begroot op € 17.000. Daarnaast wilden we een watertoren realiseren bij het multifunctioneel centrum in Maumere. Kosten € 7500. Met uw hulp en die van onder andere het Citaverde College uit Horst, de stichting Harapan uit Best <http://www.dse.nl/~harapan>, het Missiecomité uit Rotterdam en de Wilde Ganzen <https://www.wildeganzen.nl>, is dit gelukt. De watertoren is vrijwel klaar, terwijl er ook hard gebouwd wordt aan het kindertehuis in Nebe.

Nieuw project.

Momenteel ligt er het verzoek van mama België om mee te helpen de jaarlijkse terugkerende overstroming van het kindertehuis in Nangehure het hoofd te bieden. Langs het tehuis ligt nl. een



rivierbedding die tijdens de droge periode geen water voert, maar in de regentijd een woeste stroom is die met het water van de tegen de heuvel liggende dorpen ook enorme hoeveelheden vuil meevoert die de mensen in de rivierbedding gegooid hebben. Dit geeft elk jaar verstopping van de riviermond bij de zee en overstroming van het buitenterrein van het tehuis. De bedoeling is om alle begroeiing uit de riviermonding weg te halen en samen met de regering voorzieningen te treffen waardoor een vrij uitstroom naar de zee gewaarborgd is. Over dit probleem vindt op dit moment intensief overleg met de regering plaats.

Jubilea

Wij feliciteren onderstaande jubilarissen van harte en danken hen namens mama België voor het doneren van de giften aan stichting Nativitas.

+ De heer en mevrouw Waardenburg vierden onlangs het feit dat zij 60 jaar getrouwd zijn.



+ Ons bestuurslid Jan Schoeber vierde met zijn vrouw Sri op 14 mei zijn zilveren huwelijksfeest.



+ Op eerste pinksterdag vierde de heer Vermazeren zijn 100^{ste} verjaardag.

Droogte.

In de nieuwsbrief van december schreef ik al dat het regenseizoen nog steeds niet begonnen was. Nu schrijft mama België: *Ook dit jaar waren er wel weer grote problemen, omdat het regenseizoen pas na half December begon en de mensen dan pas konden beginnen met planten. Meestal hebben de mensen in Januari al de jonge mais waar ze hun buikjes mee kunnen vullen. Ook het eerste planten liep uit op een groot fiasco. De mais was pas een 10tal cm boven de grond en verschroeiide door een wekenlange droogte.*



Er moest dus in Januari opnieuw geplant worden. Maaaar, ook hier was de regering zeer behulpzaam. Georganiseerd door de regering werd overal zeer goedkoop rijst aan geboden.

Daardoor hebben geen kinderen wegens honger of ondervoeding in deze periode in onze kindertehuizen moeten opnemen. Ik las in de krant dat april de warmste maand sinds jaren was. En inderdaad, met de AC op volle toeren kan ik de temperatuur niet onder de 30 graden krijgen. Dat is toch wel warm, geen windje, stikheet. Ook 's nachts blijft het heel warm.

De regentijd is ondertussen ook verleden tijd alhoewel het af en toe een poging doet om te regenen, maar.....je kunt het geen regen noemen, misschien zijn het engeltjes die aan 't plassen zijn!!!

Bezoek van Mieke en Marthon.

Inmiddels is mama België weer naar Flores vertrokken na een verblijf van enkele maanden bij haar zus en familie in België. In periode dat ze in België verbleef kwam ze ook een weekje naar Stichting Nativitas in Horst en bezocht er vele vrienden en bekenden.



Op uitnodiging van Stichting Rupingh <http://www.rupingh.nl/> uit Amsterdam zijn momenteel Mieke, een pleegdochter van mama België en haar man - beiden verantwoordelijk voor het (financiële) adoptieproject van stichting Rupingh – in Nederland. Ook zij zijn een weekje in Horst geweest om de banden met de sponsoren te versterken.



In de Hemelvaartweek hebben zij kunnen ervaren hoe fondsenwerving op een rommelmarkt voelt. Ze hebben er van genoten maar waren doodmoe. Momenteel verblijven ze nog enkele weken in Amsterdam bij Stichting Rupingh.

*Horst, 24 mei 2016
Lies Dinmissen, secretaris.*