



Stichting Nativitas

Secretariaat: Lies Dinmissen -Wanten,
Paulus Potterstraat 11, 5961 AW Horst, tel. 077-3983493
Fax. 077-3980248, e-mail: thdin@plex.nl
Website: www.kinderenvanflores.nl

Nieuwsbrief mei 2010.

Mama België 75 jaar



Op 7 maart 2010 was het groot feest op Flores. Mama België werd 75 jaar. Ondanks haar dringende verzoeken geen aandacht te besteden aan deze mijlpaal, had het personeel toch gemeend dat deze gebeurtenis niet zomaar voorbij kon gaan. Ze hielden het wel sober, mama België hoefde niet eens te verschijnen in de traditionele adatkledij.

De plechtigheid vond plaats in het tehuis in Nangehure. Mama België en enkele genodigden werden thuis afgehaald en een stoet versierde auto's reed naar Nangehure. Vlak voor het kindertehuis werd het gezelschap opgevangen door een dansgroep uit Watublapi. De politie had voor enige tijd de (doorlopende) weg voor het verkeer afgesloten. Door de



dansgroep werd mama België en haar gevolg al dansend en onder luid tromgeroffel, naar de hoofdingang van het tehuis begeleid. Alvorens het tehuis binnen te gaan werd Jeanne door een adat-priester eerst "koud gemaakt": de boze geesten werden verjaagd. Na het drinken van wat water, want het was bloedheet, namen

daarna de priesters de leiding over. Onder leiding van de vicarus-generaal van het bisdom en de 6 pastoors uit de parochies waar de kindertehuizen staan, liepen Jeanne en alle genodigden naar de op de binnenplaats van het tehuis gebouwde tent. Natuurlijk weer onder het tromgeroffel van de groep uit Watublapi.

In de tent werd een prachtige mis opgedragen voor zeker 500 aanwezigen. Een gelegenheidskoor van personeelsleden



en meisjes uit het internaat luisterde de mis op een indrukwekkende manier op. Dit kon echter niet verhinderen dat een mis van bijna 3 uur wel erg lang duurt, ondanks dat een deel van de lezingen door Marthon in het Nederlands werd voorgelezen. (Marthon was vorig jaar 3 maanden de gast van St. Rupingh en heeft in die tijd redelijk Nederlands geleerd.)

Een feest op Flores gaat altijd gepaard met eten. Na de Mis was er een uitgebreid buffet. Er was zelfs een varken geslacht. Dat is een van de redenen dat men een uitnodiging voor een feestje altijd zal aannemen: men dan kan nog eens een keer lekker vlees eten. Onder normale omstandigheden is dat veel te duur.

Naast vele kerkleiders waren ook veel vertegenwoordigers van de overheid aanwezig, zoals de bupati, de camat, en de kepala dessa. Naast eten bestaat een Indonesisch feest uit het houden van toespraken. Toespraken die eindeloos lang duren en waarin meestal niet veel gezegd wordt. In elke toespraak wordt aangegeven hoe belangrijk mama België voor Flores was en is en dat haar werk erg veel

waardering en ondersteuning verdient. Dit keer had echter de bupati een toespraak die



wél van belang was. Allereerst vergeleek hij in zijn toespraak mama België met mensen zoals John F. Kennedy, Martin Luther King, Nelson Mandela en Moeder

Theresia. Meestal blijft het verder bij dit soort loze kreten, maar dit maal zei de bupati in het openbaar letterlijk, dat hij er persoonlijk voor zou zorgen, dat zo lang als hij bupati is (hij is pas aangetreden) de kindertehuizen jaarlijks een bijdrage van de regering zullen krijgen van 250 miljoen roepia (€ 25.000) plus de extra rijst waar de kindertehuizen recht op hebben, maar die ze nooit krijgen. De anders zo ingetogen toehoorders, konden een luid applaus niet onderdrukken en mama België riep enthousiast uit (in het Nederlands uiteraard): “Daar kan hij nu echt niet meer onderuit. Daar kan hij echt niet meer onderuit en zijn opvolgers zullen er ook niet meer onderuit kunnen.” Laten we hopen dat dat zo is!



Maar hij had nog een verrassing. Hij had nog een persoonlijk cadeau voor mama. De assistent van de bupati reikte dit aan en tegen de gewoonte in moest mama België het pakketje open maken. (In Indonesië is het niet beleefd een cadeau uit te pakken zolang de gever er bij is.) Een pakket van 500 nieuwe biljetten van 50.000 roepia voor Jeanne persoonlijk! Hiervoor moest zelfs een aparte tas gehaald worden. Een cadeau van € 2500 van de regering plus de

mededeling dat ze in juni nog een onderscheiding zal krijgen! Dit is een geweldige opsteker van Jeanne. Nu krijgt ze eindelijk de erkenning van de regering waar ze recht op heeft.

Natuurlijk kon nu het feest niet meer kapot. Van elk tehuis was een aantal kinderen aanwezig die enkele voordrachten hielden.. Mama België genoot duidelijk van haar “snotterbellekes”. Daarna kreeg uw voorzitter de eer de laatste toespraak te houden. Dat kwam na het gebaar van de bupati eigenlijk wel goed uit, want uw voorzitter moest meedelen dat hij verwacht dat de geldstroom vanuit Nederland zal afnemen. Immers het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking heeft besloten dat de NCDO veel strengere eisen zal gaan stellen en in het geheel niet meer zal meefinancieren indien de eigen regering niet zelf ook een substantiële bijdrage levert. Ook Wilde Ganzen heeft de eisen zeer aangescherpt.



Wat nu volgt is dansen, dansen en nog eens dansen. Iedereen gaat de vloer op en danst bij voorkeur de rokkotendra. Men houdt elkaar vast in een grote kring en op het eentonige ritme van de rokkotendra wordt urenlang een soort kringdans uitgevoerd door jong en oud. Ook de priesters en de bestuursambtenaren doen mee. Het was een mooie dag voor mama België, die menige traan heeft moeten wegpinken.

Marianne Schouten krijgt de Paul Nijgh-penning.

Marianne en Hans Schouten uit Rotterdam zetten zich al jaren op zeer intensieve wijze in voor de kinderen van mama



België. Niet zo verwonderlijk, want Hans is een neef van pater Schouten, waarmee mama België vanaf 1974 tot aan zijn dood in 1993 intensief heeft samengewerkt. Marianne en Hans zetten zich echter niet alleen in voor de kinderen van mama België maar ook voor de mensen die in hun woonplaats Rotterdam hulp nodig hebben. Marianne Schouten mocht daarom op 17 november jl. in het stadhuis van Rotterdam uit handen van de burgemeester de Paul Nijgh-penning in ontvangst nemen.

De Paul Nijgh-penning is een penning die de gemeente Rotterdam uitreikt aan “stadsgenoten die op sociaal-cultureel gebied werkzaam zijn of zijn geweest en zich daarin bijzonder hebben onderscheiden. De werkzaamheden moeten getuigen van creatieve geest, oorspronkelijkheid, leiderschap en doorzettingsvermogen”.

De penning werd in 1957 voor de eerste maal uitgereikt en sindsdien slechts 50 maal.

Zoals u zich misschien nog kunt herinneren werd haar enkele jaren geleden ook al de zilveren herinneringspeld van de stad Rotterdam uitgereikt.

Marianne, van harte gefeliciteerd!

Donatie Stichting Harapan/Rabobank



In de nieuwsbrief van augustus heb ik vermeld dat mama België tijdens de afscheidsavond van het CITAVERDE college een bedrag van € 5000 aangeboden kreeg door de voorzitter van de Stichting Harapan uit Best, vanwege het 100 jarig bestaan van de Rabobank Oerle Wintelre. Het bedrag was bedoeld voor de aanleg van waterzuiveringsinstallaties bij de kindertehuizen. Inmiddels heeft de Rabobank de donatie via de Stichting Harapan verhoogd met nog eens € 5000. Alle kindertehuizen zullen nu voorzien worden van een waterzuiveringsinstallatie.

Speculaasactie CITAVERDE college..

Het CITAVERDE College locatie Horst hield in november /december voor de 10^{de}



keer in successie haar jaarlijkse speculaasactie. De opbrengst was geweldig, waarschijnlijk mede door de extra motivatie van de leerlingen die in het voorjaar van 2009 via de organisatie Xplore naar Flores zijn geweest. In totaal werden er gedurende de actie maar liefst 9800 pakken speculaas verkocht. Op 15 januari 2010 konden we in het CITAVERDE College een cheque van maar liefst € 30.000 in ontvangst nemen (inclusief de bijdragen van de Wilde Ganzen en de NCDO).

De leerlingen hadden er ook wel wat voor

over gehad. Behalve de verkoop van de speculaas gingen enkele leerlingen met St. Nativitas mee naar de Sinterklaasmarkt in Horst en de Scroogemarkt in Arcen. Op de laatste markt moesten ze een ijzige kou trotseren.

Het bij elkaar gebrachte bedrag zal gebruikt worden voor de renovatie van het 25 jaar geleden gebouwde tehuis in Wolefeo. Voor de uitvoering van dit project is in werkelijkheid € 42.000 nodig. Het resterende bedrag zal bij elkaar gebracht worden door de Missiewerkgroep van de H Kruisvinding onder leiding van Hans en Marianne Schouten.

Vijverhofschool Tegelen.

De leerlingen van het CITAVERDE



College hebben met hun enthousiasme ook bereikt dat de leerlingen van de Vijverhofschool een sponsorloop organiseerden voor de kinderen van mama België. Zij renden € 1500 bij elkaar. Van dit bedrag wordt een nieuwe maismolen aangeschaft.

Donatie.

Mevrouw Remmelts werd 80 jaar. Zij vroeg ipv de gebruikelijke bloemen en cadeaus bij zo'n gelegenheid, geld voor de kinderen van mama België. Hartelijk bedankt voor de royale bijdrage en nog vele jaren in goede gezondheid.

Ik baal want mijn rijst is te kaal, is de slogan voor 2010 (ingezonden)

Momenteel zijn we bezig om de Kinderen op Flores een wat uitgebreidere maaltijd te kunnen bieden. Hierbij passen mijn beide

Kookboeken die ik heb geschreven mooi aan.

Ver van m'n Bord, een kookboek met Indonesische recepten en een vrolijk uitstralend kinderboekje met de naam "De Vliegende Pollepel".



Het is alweer 3 jaar geleden dat ik bij de Stichting Nativitas terecht kwam. Een echtpaar uit Horst dat zich enorm inzet voor de Kinderen van Flores. Later ontmoette ik de familie Schouten uit Rotterdam Zuid met dezelfde passie. Er kwam een samenwerkingsverband tot stand tussen die twee echtparen en mij. Ik verkoop voor de Stichting mijn kookboeken en verkoop kaarsjes die ik in Rotterdam bij bovengenoemde mensen inkoop. Dit echtpaar koopt dan weer boeken bij mij. Hiermee hopen we een groot publiek te bereiken. Mensen met een warm hart die spontaan een van onze producten die we aanbieden te kopen.

"Ver van m'n Bord" is te koop voor € 19,95 en bevat 95 pagina's.

Het kinderboekje "De Vliegende Pollepel" uitgevoerd in A5 is te koop voor € 6,95 en telt 30 recepten. Beide boekjes



hebben een ringbandje, dus heel handig voor in de keuken.

Een wetenswaardigheidje: De passende

naam van het kinderboekje hebben kinderen hier in Nederland bedacht op een school waar ik begon met het geven van workshop koken voor kinderen.

Wilt u meer weten kom gerust eens langs/bel/mail mij even. Mevr. C. Veldhoen

Regenboog 288 in Rhon. Telefoon 010-4810336. email: c.veldhoen50@kpnmail.nl

Hoeveel brengt ons maïsveldje op?

Zoals u weet is op Flores en zeker op Oost Flores vrijwel geen industrie of landbouw. Om in hun levensonderhoud te voorzien zijn de mensen afhankelijk van een eigen lapje grond. Vaak wordt ons gevraagd wat zo'n lapje opbrengt. Hier het antwoord van mama België.

Als voorbeeld nemen we een lap grond achter de nieuwbouw in Maumere waar momenteel het kantoor gebouwd wordt. Het is ongeveer een halve hectare groot. Het omploegen kost ongeveer Rp 350.000. (Één euro was in 2009 ongeveer 14.000 roepia.) Daarbij komt ongeveer Rp 300.000 aan transportkosten heen en terug, voor het personeel en de oudste kinderen, naar de tuin om er te gaan werken. Totale uitgaven dus Rp 650.000 (€ 46,-). Er zijn geen gegevens vermeld over de kosten van het pootgoed.

De opbrengst wordt uiterekend volgens de gebruikelijke manier in Maumere: 1 bessee = 25 liewood en 1 liewood = 4 maïskolven die samengebonden worden, dus 1 bessee = 100 maïskolven. De maïs wordt meestal verkocht per liewood en per bessee.

De opbrengst van het maïsveld was in 2009 46 bessee. Omdat je wilde weten hoeveel kilo het maïsveld heeft opgebracht heeft mama Frans 5 liewoeds gewogen en dat was ongeveer 0,36 kg per liewood. Een bessee moet dan ongeveer 9 kg wegen. De opbrengst van het maïsveld is in 2009

ongeveer 414 kg geweest. En we hebben het over maïskolven dus niet over maïs.

Op deze manier wordt op onze markten de maïs aangeboden, omdat de verkoper geen weegschaal heeft. In de winkels bij de Chinezen was de prijs per kg Rp 3000. Dus dan zou de opbrengst geweest zijn Rp 1.242.000, dat is ongeveer €88,71. Maar...., tussen de maïs wordt ook ubi kayu (cassave) geplant en daarvan was de opbrengst ongeveer Rp 1.000.000 (€ 71,42). Ubi Kayu is de aardappel voor de gewone man. Het wordt verkocht in bundeltjes van 3,4 tot 5 wortelstokken. De prijs varieert al naar gelang de lengte en de dikte van de wortelstokken. Er werd ook aardnoten tussen de maïs geplant. De opbrengst was 13 conservenblikken vol. De opbrengst wordt gemeten in conservenblikken waarin olie heeft gezeten. Een blik bracht Rp 60.000 op. Dus van aardnoten was de opbrengst Rp 780.000 (€ 55,71). Na de oogst van de maïs werd er nog kacang hijau geplant. Dat zijn kleine groene erwten. Deze worden op de markt verkocht in een conservenblik, een aluminium drinkbeker of in een glas. Bij de Chinezen wordt de kacang verkocht aan Rp 8.500 per kg. Onze opbrengst was 53 kg, dus Rp 450.500 (€ 32,14).

De totale opbrengst van ons veld was dus Rp 3.472.500 of € 248.

Dit is de opbrengst over het jaar 2009. Als de oogst mislukt is is er vaak geen opbrengst genoeg om de uitgaven terug te winnen. Het gewicht per bessee zal ook van jaar tot jaar verschillen. Als de oogst goed is zijn de kolven zwaar en gevuld.

Hoeveel kost een maaltijd of een bordje rijst voor een kind?



Voor de berekening heb ik alle uitgaven die gedurende de maand september 2009 gedaan werden voor de 6 kindertehuizen voor het aanschaffen van voedingswaren enz, inclusief kruiden, ajuin, petroleum en hout voor het koken etc. en wat we uit eigen tuin winnen, zoals groente en fruit, eieren en kippen samengeteld. Dat is een bedrag van Rp 63.187.500 (€ 4513,-). Het bedrag gedeeld door het aantal personen die daarmee gevoed werden (dat schommelt doorelkaar groot en klein, oud en jong, ongeveer 300 personen en dan kom ik op een bedrag van Rp 210.625 (€ 15) per maand per persoon. Dat is per dag Rp 7.020 (€ 0,50). Bij 3 maaltijden per dag komt dat neer op Rp 2.340 (17 eurocent) per maaltijd.

In de warungs (eetgelegenheden) in Maumere varieert een goedkope maaltijd, die bestaat uit een bordje rijst, een stukje vis of ei met een beetje groente vanaf Rp 6.000 tot Rp 8.000 (40 cent tot 57 cent). In onze kindertehuizen is dat rijst gemengd met maïs en kacang (erwtjes) en daarbij een stukje vis, een half gekookt ei, een beetje tahu en tempé, wat groent, wat fruit zoals bananen of papaja of jambu air...

We hebben maandelijks 3000 tot 3500 kg rijst nodig. De rijst kost Rp 5.500 (39 cent) per kg. De prijs voor een bordje rijst liggen hoog, omwille dat ik melkpoeder ook bij de maandelijkse uitgaven voor voeding gerekend heb.

Ps. Als je als toerist over het eiland rondtrekt en je wilt een maaltijd met rijst, groente en kip of vis dan betaal je al gauw € 4 tot € 6. Wil je varkensvlees eten (dat lukt niet altijd) dan betaal je meer. (L.D.)

Horst, 1 april 2010.
Lies Dinnissen, secretaris.