



Stichting Nativitas

Secretariaat: Lies Dinnissen -Wanten,
Gebroeders Douvenstraat 18, 5961 DR Horst, tel. 077-3983493
e-mail: thdin@kpnmail.nl
Website: www.kinderenvanflores.nl

Nieuwsbrief december 2013.

Mama België in Nederland.



In mei 2014 zou mama België voor een korte vakantie naar België komen. Vanwege het overlijden van haar broer Jan en vanwege tandtechnische problemen kwam ze echter al in september. Wij waren als bestuur voorbereidingen aan het treffen voor een feestelijke herdenking van het feit dat mama België in maart 2014 al 40 jaar op Flores werkzaam is. Het lukte niet om de organisatie daarvan nog voor haar vertrek, begin januari 2014, rond te krijgen. Wel kon mama België aanwezig zijn bij de afsluiting van de jaarlijkse speculaasactie van de leerlingen van het Citaverde college in Horst (<http://www.citaverdespeculaasactie.nl/>). Ze werd op een gigantische manier gefêteerd en mocht een geldbedrag van ruim € 22.000 in ontvangst nemen voor het opruimen van de aardverschuiving begin dit jaar en de

herbouw van de daardoor zwaar beschadigde keuken!

Bloemlezing over mama België.

Tevens konden wij van Nativitas, haar bij die gelegenheid een boekje aanbieden over haar leven op Flores. Dit boekje moest vanwege haar voortijdige vertrek in zeer korte tijd samengesteld worden. Aangezien we van eerdere gelegenheden wisten dat zij op geen enkele manier wilde meewerken aan het schrijven van een boek over haar levenswerk op Flores, hebben we geput uit bewaard gebleven brieven, faxen en e-mails en relevante delen daaruit letterlijk overgenomen. In feite heeft mama België het boek dus grotendeels zelf geschreven. Ons bestuurslid Aggie van der Plaat schreef de verbindende teksten, Lies en Theo Dinnissen zorgden voor de foto's. Het boek is te bestellen door het overmaken van € 15,- (incl. verzendkosten) op rekeningnummer NL55 RABO 0123 6044 19 t.n.v. Th. Dinnissen onder vermelding van "boek" en uw volledige postadres (het adres van de afzender staat tegenwoordig niet meer op het afschrift!).



Post of e-mail.

Sponsors die te kennen gegeven hebben deze brief liever niet per e-mail te ontvangen, zullen de brief pas na nieuwjaar in de bus krijgen.

Eindejaarsbrief van mama België persoonlijk.

Beste vrienden,

Aangezien veel van mijn vrienden-sponsors woensdag 18 dec. 2013 wegens een of andere verplichting niet op onze bijeenkomst in het Citaverde college aanwezig konden zijn hoop ik via deze nieuwsbrief toch nog met iedereen in contact te kunnen komen.

Voor wie er niet was

Met mijn zus had ik afgesproken om einde mei 2014 vakantie te nemen. Wegens tandproblemen moest ik ons plan wijzigen en zou ik half oktober naar België komen. Toen werd ook mijn reisreservatie en ticket bij KLM gekocht. Op dat ogenblik waren we in Maumere nog aan het rouwen om het verlies van onze penningmeester van onze organisatie, Ibu Jofi. We waren met een delegatie van personeel, kinderen en ikzelf de 40 daagse rouw gaan afsluiten en kaarsjes gaan branden op het graf van ibu Jofi. Daar ter plaatse, via mijn GSM, vernam ik dat mijn broer Jan in België bediend en stervend was. Aangezien ik toch naar huis moest komen stelde mijn familie voor dat ik dat beter twee weken vroeger kon komen om van Jan nog afscheid te kunnen nemen. Op 24 september kon ik, heel onvoorbereid, naar België vertrekken. Gelukkig kon ik van Jan, die nog heel bewust was, afscheid nemen. Jan overleed op 2 oktober. Met alle kinderen van Nativitas Flores wordt nu voor Jan en voor de familie gebeden. Ik ben heel blij dat ik nu thuis ben. Samen met de familie proberen we het verlies van Jan te verwerken.



Nu ik weer in België ben is een van mijn bezigheden contact nemen met onze sponsors en sponsororganisatie's. Ik wil proberen de huiskas voor onze kindertehuizen weer bij te vullen. Vorige week werd ik door Mr. Dinnissen in België afgehaald met de bedoeling ook onze sponsororganisaties in Nederland te kunnen bezoeken. Ik was heel blij dat ik een bezoek kon brengen aan "STICHTING HARAPAN" en de kringloopwinkel in Best. Daar kwam ik onder de indruk omdat heel veel mensen zich vrijwillig inzetten voor ons werk. Na een mooie

rondleiding in de kringloopwinkel mocht ik van de directie "STICHTING HARAPAN" een cheque van € 4000 in dankbaarheid uit hun handen ontvangen. Met deze bijdrage kunnen we nu de renovatie van het kindertehuis in Watublapi, meer in het bijzonder de keuken en het sanitair gedeelte, afwerken. Met de opbrengst van de "Speculaasactie 2012" van het CITAVERDE COLLEGE van Horst konden we de renovatie van het kompleks voor de kinderen afwerken en momenteel zijn we nog bezig met het kompleks voor het personeel te renoveren.

Verder was ik aanwezig bij het afsluiten van de speculaasactie 2013 in het CITAVERDECOLLEGE van Horst. Ik was blij er de directeur alsook de leerkrachten van de school weer te kunnen ontmoeten. Het weerzien van enkele leerlingen van de school die in 2009 een



bezoek brachten aan onze zes kindertehuizen en de projecten van Nativitas bezochten die door de leerlingen van het Citaverde college werden gesponsord, was voor iedereen een buitengewoon en deugddoende moment. Veel tijd om te babbelen was er niet, want er was een grote veiling georganiseerd door de leerkrachten van de school. Voor mij de eerste maal dat ik zoiets zou meemaken en... de opbrengst zou geschonken worden aan onze

organisatie Nativitas voor de kinderen van Flores. De veiling verliep zeer vlot en de opbrengst van de veiling was GEWELDIG. Ik wil dan ook alle mensen danken die deze actie steunden en ook de leerkrachten die zeer deskundig de veiling hebben gehouden. Het verliep zo vlot en spannend dat niemand zich kon vervelen en de opbrengst was GEWELDIG. De avond werd afgesloten met het overhandigen van een cheque van € 20.000.! Later kwamen daar nog € 2.000 bij. Hiermee kunnen de gevolgen van de modderlawine bij ons kindertehuis in Nebe al voor een groot deel opgelost worden.

En terwijl hier hard gewerkt wordt om fondsen te verwerven voor de projecten voor onze kinderen in Flores en ook mijn tandproblemen werden opgelost wordt er in Flores hard gewerkt,

ook al is mama België afwezig. Via internet kunnen we met elkaar contact houden. En met skype kunnen wij gratis met elkaar telefoneren... en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Ik ben overtuigd dat Ibu Grasi, hoofd van het dagelijks bestuur - ook al verwacht ze in januari haar derde kindje - samen met de verantwoordelijken uit de zes tehuizen, het werk goed doet. Aangezien we nog geen nieuwe penningmeester hebben aangeduid wordt deze taak aan ibu Kornelia toevertrouwd. Kor is ook verantwoordelijk voor de inkopen van voedsel en de voedselverdeling in de 6 tehuizen van Nativitas. Met haar ben ik vaak aan het scypen en krijg informatie over de situatie tijdens mijn afwezigheid. Ze vroeg mij of ze de kinderen bij het kerstfeest en met Nieuwjaar ook weer extra mochten verwennen EN... waar ze het geld vandaan moet halen voor de extra uitgaven.

Omdat ik zeker ben dat wij op uw steun mogen rekenen, ook al werd er terecht gul gegeven om de mensen te helpen in de Filippijnen en werd er ook weer veel speculaas gekocht om



ons project te kunnen realiseren, heb ik gezegd dat ze het kerstfeest met de kinderen moeten vieren zoals we dat gewoon zijn. Met kerst of nieuwjaar bekomen de kinderen een geschenkje, er wordt een kersttoneeltje gespeeld en er wordt extra gekookt en feest gevierd. En dat kunnen ze maar doen, beste mensen, als wij met Kerst of Nieuwjaar een portie van onze kerst of nieuwjaarsmenu reserveren voor één van de kinderen die we bij ons aan tafel figuurlijk laten mee feesten. Ik wil iedereen hartelijk bedanken die steunde via de speculaasactie alsook alle mensen die ons werk

steunden tijdens de veiling van 18 december in het Citaverdecollege. Als nu ook nog wat hulp zou komen van al onze vrienden die niet aanwezig konden zijn op onze bijeenkomst in Citaverdecollege, of... die nog niet in de gelegenheid waren om op een andere manier ons werk te steunen, dan zal het voor onze kinderen en ook voor het personeel eens echt Kerst- en Nieuwjaarfeesten zijn en kunnen we na nieuwjaar onze huiskas weer aanvullen.

Meer informatie over alle wel en wee in de kindertehuizen, over alles wat we in 2013 met en voor onze kinderen konden realiseren, zal ik in een volgende nieuwsbrief kunnen vertellen als ik weer thuis ben in Flores. Dan zullen we ook het werkjaar 2013 afgesloten en de boeken van 2013 dicht gedaan hebben.

Als slot wil ik nogmaals iedereen van harte bedanken voor alle steun welke we in 2013 mochten ontvangen. Samen met ons personeel hopen we op een goede en stevige samenwerking gedurende het jaar 2014.

Gezien de eindejaarsfeesten voor de deur staan wil ik afscheid van u nemen en ook in naam van ons personeel en onze kinderen, u een **ZALIG KERSTFEEST** en een **GELUKKIG** en **VOORSPOEDIG NIEUWJAAR** wensen !

De grote familie van Yayasan Nativitas Flores en Colson Marie Jeanne (mama België)

Eindejaarswens van Stichting Nativitas.

Dat 2014 een jaar zal worden van veel plezier, maar ook een jaar van verdraagzaamheid en vrede, van gezondheid en geluk met elkaar. Een jaar zonder verdriet of tegenslag, maar gevuld met liefde en een lach.

December 2013,
Lies Dinmissen, secretaris.